



Drie klaslokalen ingestort op 8 september. En toch terug naar school op 1 oktober!

Op 8 september is het achterliggend gedeelte van de school Aisso ingestort, als gevolg van dagenlange hevige regens. Een ware zondvloed, die heel West –Afrika getroffen heeft . Drie klassen werden volledig vernietigd. **130 kinderen hadden geen klas meer.** Ook de helft van de woonst van de schooldirecteur verdween onder het puin.

Er kwam zeer snel reactie op de **dringende oproep tot steun** die we lanceerden. Binnen de 10 dagen stond er maar liefst **1830 €** op de Aisso- rekening : ruim genoeg om 4 noodklassen op te trekken tegen eind september. **Op 1 oktober konden alle kinderen terug naar school!!**



Sinds de oprichting in 2001 is **Ecole Aisso** ondergebracht in een oud woonhuis, waarvoor een flinke **huur** moet worden betaald. Het plafond van de grootste klas (69 leerlingen) was al eens naar beneden gekomen in 2007. De slechte staat van het huurhuis was trouwens een van de redenen om zo snel mogelijk een eigen school te bouwen. Dat bouwproject ging van start in maart 2009 en het eerste scholenblok zou klaar zijn tegen oktober. Er zit – zoals vaak gebeurt- wat vertraging op de werken. Over de bouw, zie de vorige Aisso News nr 6.

De ramp gebeurde vrij plots , s’ morgens op 8 september, na drie dagen aanhoudende zware regens. De regens zorgden voor een overstroming op grondniveau. Het lemen gebouw , waarvan de oorspronkelijke eigenaar ondertussen is overleden, was indertijd neergezet zonder funderingen. Daarop had hij ook nog een tweede verdieping gezet. Blijkbaar zijn de muren van de oostelijke vleugel door de regens volledig weggezakt en ingestort. Gelukkig zaten er op dat ogenblik geen kinderen in de klassen, want het was nog vakantie. De schoolbanken wist men op tijd weg te halen. Drie klassen

waren vernietigd en twee andere aanpalende klassen zijn eigenlijk ook niet meer veilig, wegens instortingsgevaar.



Terug naar school!

Men bleef niet bij de pakken zitten: Met steun van de solidariteitsgroep werden inderhaast vier tijdelijke noodklassen opgetrokken met rieten matten en zeildoek: 130 kinderen krijgen nu les in deze “hangars”. Het was een hele krachttoer, maar het schooljaar kon op tijd starten, op 1 oktober.

Almoustafa, de directeur van de school, wou kost wat kost dat de school zou openen , voor ALLE kinderen, op 1 oktober. Hij had verbazend veel moed. Wij stuurden 1000 € op voor de “hangars” , voor de mobiele schoolborden en wat schoolmateriaal. En een extra 200 € voor het schoolhoofd , die door de ramp bovendien ook met zijn gezin (5 kinderen) op straat stond.

Vele ouders kwamen kijken, raad en steun betuigen, en een handje toesteken. Ze hebben hun kinderen opnieuw ingeschreven, ondanks de moeilijke omstandigheden. Dat was belangrijk , want als kinderen eenmaal uit het systeem vallen is de kans zeer groot dat ze niet meer verder naar school gaan.



**Hartelijk dank
aan allen die dit
mogelijk maakten!**

**Drie groepen uit België
bezochten de school :
Reizigers van Tounga tours,
VTB en Tierra brachten
schoolmateriaal en boeken
mee.**

Weer veel blije gezichtjes.

Sinds dit schooljaar wordt het **volledige Basisonderwijs met 9 leerjaren** (6 lager + 3 tweede cyclus) aangeboden. De school telt nu **426 leerlingen**. Dat is positief, maar plaatst de school ook voor de dringende verantwoordelijkheid om in de komende maanden naar een definitieve oplossing te zoeken. Ze kunnen immers niet in de “hangars” blijven zitten. Ecole Aisso wil weg uit de huidige locatie: het is niet veilig en het heeft weinig zin om verder te investeren op dit erf.

Vandaar het plan voor de versnelde afwerking van het eerste schoolblok van drie klassen voor het “College”: de drie hoogste leerjaren of tweede cyclus van het Basisonderwijs zullen dan naar de nieuwe school verhuizen.

- de dakbedekking , de vloeren en de bepleistering (crépissage) van de muren
- het plaatsen van metalen deuren en ramen. Deze zijn nu al besteld in Bamako.

Bezoek Alassane

Alassane Maiga, de oprichter van de school, was in (regenachtig) België voor een heel kort bezoek op 4 , 5 en 6 oktober. Hij had meer dan een maand moeten wachten op zijn Schengen visum. Op zondag 4 oktober was er een gezellige ontmoeting in **het Leuvense** met vrienden en sympatisanten. Op maandag vormde “ de internationale dag van de leerkracht “ de aanleiding voor een plezierige kennismaking in de **Franciscusschool in Bladel (NL)**. De school steunde het project in 2009 en organiseerde een hele reeks activiteiten , waaronder een sponsorloop in het dorp. Met de cheque van 4000 € kan er bijna een hele klas gebouwd worden! Dank u wel Bladel!

Hij ging langs in alle klassen en de kinderen zongen en stelden veel vragen. De dapperste kleuters pakten direct naar het roze hoedje. Bij de groepen uit de bovenbouw kwam het tot een levendige discussie. Tijd te kort !

www.franciscusbladel.nl



Bij Juf Kim , die in 2009 ook Mali heeft bezocht

Op de terugweg stopten we in **Antwerpen** voor een bezoek aan de kathedraal. Zijn spiksplinternieuwe en prachtig geborduurde ‘grand boubou’ lokte veel bewondering en nieuwsgierige toeristen wilden met hem op de foto. Hij was daarover erg verwonderd, want hij heeft vroeger (Europees gekleed) wel eens negatieve reacties gekregen van mensen op straat als hij zelf goede dag zei.



Op dinsdag kreeg hij een warm onthaal in Kortrijk & Wevelgem. Alassane heeft het project toegelicht bij de Ontwikkelingsdienst van de **Gemeente Wevelgem, die in 2008 de bouw van een klas steunde met 2500 €**

Het project werd dit jaar opnieuw ingediend door Tine & David , voor de verdere afwerking. We duimen mee!

Een school bouwen, steen voor steen, klas na klas ... **Yes, we can, dank zij u .**

Deze foto dateert van eind september. Volgens de laatste berichten is men nu bezig met de dakstructuur en zijn de deuren en ramen besteld. Eind november reist Alassane Maiga naar Timboektoe en krijgen we meer nieuws over de school en over de verdere afwerking van het eerste scholenblok.



Graag meer info? Iets doen ? Alvast hartelijk dank

Natuurlijk is er nog meer te vertellen over het project, en over Mali . We geven graag een presentatie of diareportage bij u , in uw club, organisatie of school . Een tentoonstelling met foto's en tekeningen is mogelijk in uw gemeente of bedrijf. Contact SG-Aisso: aisso@aisso.org tel. 016 488591



Overschrijven op bankrekening **736 -4020399 – 07** van VOLENS ngo
met vermelding AISSO – Mali
Fiscaal attest voor giften vanaf 30 €per jaar

En tot slot : www.aisso.org

De website wordt in een nieuw kleedje gestoken. Met veel foto's en recenter nieuws. De Franstalige versie is bijna klaar. Zijn er vrijwilligers met een goed taalgevoel die een handje kunnen toesteken om de teksten naar het Nederlands te vertalen?